

Er was eens een dichter in Bagdad.

Die openlijk iets tegen de Profeet had.

Hij stak de draak met Mohammed,

zijn hoofd viel dankzij een vlijmscherp lemmet.

Tja, volgens de Sharia mag dat...